

Nâm Nung

TẠP CHÍ SÁNG TÁC - NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐẮK NÔNG

SỐ 172

THÁNG 3/2021



NĂM THỨ 17

Chịu trách nhiệm cơ quan chủ quản
ĐẶNG VĂN DUNG

Tổng biên tập
ĐẶNG BÁ CANH

Biên tập
TỔNG KIỀU OANH
ĐẶNG ĐẠI THỌ

Tòa soạn
Số 06 Lê Duẩn - P. Nghĩa Tân
TP. Gia Nghĩa - T. Đắk Nông
ĐT: 02612.467.203

Email: tapchinamnung@gmail.com
hinhanh.tcnn2014@gmail.com

* GPXB số: 551/GP - BTTTT
cấp ngày 19 - 10 - 2015

* In tại xí nghiệp in Fahasa

Trong số này

* VĂN

N. THỊ THÙY	Thăm lặng một tấm lòng...	3
DÂN HUYỀN	Một tấm lòng của người dân Nam Rạ	7
THANH THẢO	Nhớ mãi màu áo xanh	10
NGỌC ANH	Người kết nối lòng dân...	13
UYÊN NHI	Tuổi trẻ Đắk Glong...	16
N. NGỌC HÌNH	Vùng cát bồi	19
PHAN ĐỨC NAM	Bảo vật	22
N. ANH ĐÀO	Mùi trinh nguyên	28
PHONG DƯƠNG	Những chuyến trở về	32
CHU. T. MINH HUỆ	Xe máy đỏ	41
ĐÀO THU HÀ	Người đàn bà đưa nôi	48
Đ. THÀNH TRUNG	Tinh túy cả phê Đức Lập	52

* THƠ

BÍCH THIÊM	Cuối xuân	34
TRẦN NGUYỆT ÁNH	Chạm vào mùa cũ	35
TRẦN ĐỨC TÍN	Đêm và em	36
NGUYỄN NHƯ	Những hạt mưa nằm ngủ trên thơ	37
NGUYỄN THÁNH NGÃ	Cỏ xuân thì	39
HOA TUYẾT	Rễ sen	40
P.T.TUYẾT HẠNH	Mẹ tôi	54
VĂN TÍN	Nhớ bà ngồi vãn chồi rom	55
N.THANH TÂM	Giọt nắng chờ em	56
LÊ ANH PHONG	Cỏ tích công chiêng	57
NGUYỄN HỮU VIỆT	Nhớ quê	58
B.T.TUYẾT LANH	Xuân về	58

* VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

TRẦN NGỌC HỒ TRƯỜNG (dịch)	SUBHA (truyện ngắn của RABINDRANATH TAGORE - Ấn Độ)	59
----------------------------	---	----

* NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH

LÊ THÀNH NGHỊ	Xuân Quỳnh, điều sâu kín chị đã mang đi	63
---------------	---	----

* THƠ VÀ BẠN ĐỌC

Bài thơ "Gửi mẹ" - lời bình của Thanh Tâm	69
---	----

* TRAO ĐỔI

ĐÔNG KHUÊ	Vài suy nghĩ về Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam...	72
TRẦN LẬP	Giá trị của nghệ thuật trình diễn...	75

* ÂM NHẠC

BÙI LÊ VĂN	Gia Nghĩa thành phố tôi yêu	79
------------	-----------------------------	----

* NHIẾP ẢNH

HÀ HỮU NÉT - THANH HẢI - TRẦN THỊ MÙI - TRẦN VĂN TÚY - LÊ ANH TUẤN - DƯƠNG HOÀI AN

* MỸ THUẬT

NGỌC KHAI - PHƯƠNG VĂN KIÊN - ĐẮC SÁNG - VĂN HOÀN - ĐẶNG THỌ

Bìa 1: Thác Dray Sáp nặng đầy phù sa - Tác giả: HOÀNG ĐẠI THẠCH

Thăm lặng một tấm lòng nhân ái

* Ghi chép của NGUYỄN THỊ THỦY

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Đăk Glong nói chung và xã Đăk Ha nói riêng đã tổ chức triển khai sâu rộng, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Từ trong phong trào, đã có nhiều cách làm mới, gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và chị Lê Thị Thu Chuyên ở thôn 8, xã Đăk Ha là một điển hình.

Chị Lê Thị Thu Chuyên sinh năm 1972, là người con gái xứ Sài Thành, chị đã bén duyên với mảnh đất Đăk Ha, Đăk Glong trong một lần đến thăm người bà con. Từ ngày đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này, chị đã cảm thấy gắn bó, như thân thuộc và chọn nơi đây làm chốn dừng chân, lập nghiệp vào năm 2007. Thời gian đầu, biết bao khó khăn, vất vả cứ dồn hết lên đôi vai của người phụ nữ nhỏ bé. Bản thân chị lại không may mắn trong chuyện tình duyên, phải một nách nuôi 02 con nhỏ. Hằng ngày, chị phải đi làm thuê cuộc mướn để trang trải cuộc sống. Khó khăn cứ chồng chất khó khăn, nhưng chị không bao giờ chịu khuất phục, chùn bước trước mọi hoàn cảnh. Với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, cùng với sự ưu ái của mảnh đất nơi chị đã chọn lập nghiệp, cuộc sống của mẹ con chị dần dần vượt qua những khó khăn và bắt đầu quen với cuộc sống nơi quê hương thứ hai, kinh tế cũng ngày càng khá lên.

Là người trực tiếp nếm trải muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, nên hơn ai hết, chị thấu hiểu, cảm thông với những số phận bất hạnh, kém may mắn xung quanh. Mặc dù chưa phải là người có “của ăn, của để” nhưng chị luôn sẵn lòng “nhường cơm, sẻ áo” cho những ai khó khăn hơn mình. Mỗi khi nghe tin ai đó trong xã gặp nạn, chị lại tìm đến tận nơi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khi thì mấy chục bộ quần áo mới, khi là vài chục kilogam gạo, hay vài trăm ngàn đồng tiền mặt... giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Cũng có khi chị đọc báo, nghe đài hay xem trên truyền hình thấy những

mảnh đời bất hạnh, đang cần được giúp đỡ thì chị lại liên hệ với cơ quan báo chí để được trợ giúp cho nhân vật. Chị tâm sự rằng: “Từ nhỏ, mình đã sớm bươn chải đủ nghề để kiếm sống nên mình hiểu hoàn cảnh của người nghèo cần giúp đỡ, đi đâu gặp người nghèo khó, mình lại thấy thương và muốn giúp họ. Khi bà con vui, cũng thấy mình làm được việc có ý nghĩa nên phải cố gắng hơn nữa”.

Biết tiềm lực kinh tế của bản thân còn hạn hẹp, chị đã chủ động đi tìm các nhà hảo tâm ở khắp mọi miền tổ quốc để cùng nhau sẻ chia với những mảnh đời khó khăn nơi chị đang sinh sống. Chị nói: “Nhiều người cùng nhau chung sức thì sức mạnh thiện nguyện sẽ được lan tỏa sâu rộng. Hiện nay vẫn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, vất vả cần được giúp đỡ. Mình chỉ muốn góp phần nhỏ bé để họ thêm tự tin, không còn mặc cảm tự ti, thêm yêu đời”.

Tận mắt chứng kiến một số bà con đồng bào dân tộc thiểu số không có đủ quần áo để mặc, nhất là các cháu nhỏ phải mặc quần áo cũ rách đến trường, chị xót xa và lóc lên suy nghĩ: “Sao mình không huy động thành lập tủ quần áo miễn phí cho bà con nghèo”. Suy nghĩ được thể hiện ngay bằng hành động, chị đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ hàng ngàn bộ quần áo đã qua sử dụng và quần áo mới. Tháng 5/2017, tủ quần áo miễn phí được thành lập và đặt tại thôn 2, xã Đắc Ha. Sau khi nhận được quần áo hỗ trợ, chị nhờ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã huy động đoàn viên, hội viên hỗ trợ chị giặt giũ, phân loại quần áo, sắp trong các ngăn tủ hoặc treo thành từng dãy để người dân dễ chọn lựa. Đối với bà con ở xa, chị nhờ Đoàn thanh niên vận chuyển quần áo đến từng thôn, bon để bà con tiện lựa chọn. Đôi mắt chị long lanh ánh lên niềm hạnh phúc khi chia sẻ: “Thấy bà con ai cũng phấn khởi, nhất là các cháu nhỏ, mình thấy vui đến rơi nước mắt”.

Trong hành trình thực hiện các hoạt động thiện nguyện của chị, có lẽ, cảm động nhất là những gì chị đã đem đến cho 40 cháu bé đang được một nhà Sơ cứu mang trên địa bàn xã. Các con là những số phận đáng thương, đa số mồ côi cha mẹ, bị cha mẹ bỏ rơi, cũng có bé vì cha mẹ quá khó khăn không thể nuôi phải nhờ Sơ cứu mang. Để góp phần lo cho 40 cháu có đủ cơm ăn, áo mặc hàng ngày quả thật không đơn giản chút nào, chị đã đôn đáo khắp nơi kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Và như Bác Hồ nói “không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền”, sự kiên trì của chị bước đầu đã được đền đáp. Hiện tại, chị đã vận động được Công ty rau Việt - Nhật ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho các con mỗi tháng 500 kg gạo. Bên cạnh đó, chị cung cấp rau, củ, quả sạch cho bữa ăn hàng ngày của các con. Chị còn hướng dẫn cho Sơ và các con cách trồng rau, chăm sóc vườn rau sạch. Đồng thời, vườn rau còn là nơi để các con tham gia lao động, tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Cứ mỗi dịp lễ, tết, như: tết Trung thu, tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi... Chị đều kêu gọi được một số nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà cho các con - những món quà nhỏ mỗi khi chị mang đến đều làm lũ trẻ vui sướng. Chị không thể đứng

